

De Expo-hal

Eddie de Paepe

Zo mooi als op die twaalfde oktober van het jaar 1960 (ik ben van 1958) heb ik hem natuurlijk niet gekend. Op die feestelijke dag werd de Expo-hal door de jeugdige prinses Irene officieel voor geopend verklaard, geassisteerd door een glunderende burgemeester Boot. *Welk een feestelijke aanblik, die prachtige majestueuze hal, met zijn weelde van licht, die de strakke contouren extra beklemtoont*, schreef het blad *Wij in Hilversum* in vervoering.

Twee jaar hadden ze ervoor nodig gehad. Voor het vervoer, in stukken, van de hal van de wereldtentoonstelling in Brussel naar zijn plekje tussen sportpark en spoorlijn in de radiostad. Maar ook voor het weer in elkaar zetten van de enorme hal, en het aanbrengen van ontbrekende accommodaties, zoals kleed- en wasruimten voor de sporters en een *piéd à terre* voor de geachte heren scheidsrechters.

Net als veel Hilversummers heb ik sportieve herinneringen aan de immense hal: schoolbasketbal, tenniswedstrijden, zaalvoetbal. De harde, met verwarrend veel gekleurde lijnen bezaaide vloer staat me nog helder voor de geest. Zo ook de aanblik van de voorgevel, vanaf het parkeerterrein waar wij verzamelden voor de

avondvierdaagse (de laatste avond in het zwart-en-geel van mijn voetbalclub) en waar autorijlessen plaatsvonden.

Diepere indruk maakten de contacten op jongere leeftijd. Tijdens de fameuze Expo-instituif, op touw gezet door onvermoeibare kindervakantiewerkers, waaraan ik eerst als bezoeker en later als 'leider' mee heb gedaan. De intimiderende massa kinderen, het bijbehorende galmende en weerkaatsende lawaai, het op indrukwekkende metalen constructies rustende plafond, de 'omloop' met relingen en brede trappen, de schotten tussen de verschillende spelletjes, de theatertent aan de achterzijde.

Later ben ik er met enige regelmaat teruggekeerd, privé of in mijn functie als verslaggever van het regionaal dagblad. Hondenshows, kunstbeurzen, bijeenkomsten van het bedrijfsleven of het onderwijs. Dat soort dingen.

Als ik tegenwoordig over de Soestdijkerstraatweg rij, ter hoogte van het saai ogende Dudokcollege, mis ik na al die jaren nog steeds het hoekige silhouet van die goeie ouwe Expo-hal.

