

# TERUGBLIK

## De Gooische Stoomtram Verslag ledenavond 23 februari 1999

Ietwat verlaat arriveerde ondergetekende op de ledenavond van 23 februari j.l. van onze vereniging om vast te stellen dat 'De Akker' – onze thuishaven – weer afgeladen was. Velen hadden huis en haard verlaten om op deze avond aanwezig te zijn. De harmonicadeur die de toegang bood tot het achtergedeelte was geopend en de aanwezigen vulden de gehele zaal. Ondergetekende moest genoegen nemen met een plaats op een tafel vlakbij de uitgang.

Men kwam niet alleen voor het onderwerp, maar tevens voor de spreker, de in onze kring populaire heer Engel. Menig kerkelijke gemeente zou jaloers zijn op de aantrekkingskracht van zo'n voorganger!. Op zijn onnavolgbare wijze volgde hij de route van de Gooische Moordenaar van Amsterdam naar Hilversum. Toen ik binnenkwam was de tram op de Middenweg in Amsterdam aanbeland. Ik kon dus nog opstappen en de reis meemaken.

Met fraaie dia's en al niet minder fraaie anekdotes werd de geschiedenis van de beruchte tram voor de toehoorders tot leven gebracht. Langs verschillende Gooise dorpen voerde de reis. Regelmatig stelde hij vragen aan zijn gehoor en vaak werd hier op geantwoord. Kortom, de aanwezigen werden betrokken bij het verhaal. De heer Engel was niet te stuiten en hem moest een halt toegevoerd worden om de stoomtram en het publiek op adem te laten komen. Velen hadden toch wel dorst gekregen. Na een korte stop zette de tram zich weer in beweging. Voor sommige mensen ging het waarschijnlijk wat te snel en deze haakten af. Anderen hadden graag een kaart te zien gekregen. Misschien een tip voor een volgende reis. De aanwezigen bereikten uiteindelijk het eindstation en daarmee ook het einde van de avond. De thuisreis ging voor menigeen gewoon weer met de fiets of de auto. Het was een geslaagde avond.

WJD

## Film over Oud-Hilversum Verslag ledenavond 23 maart 1999

Voor de pauze vond de Algemene Ledenvergadering plaats waarvan de secretaris van *Albertus Perk* in de rubriek van het bestuur een officieel verslag heeft gegeven. Voor het afscheid van Jan Lamme en Fred Repko was ruim de tijd genomen. Beiden hebben het bestuur en de vereniging gedurende lange tijd grote diensten bewezen en dat wilde het bestuur toch wel met nadruk over het voetlicht brengen.

Na de pauze vertoonde Kees van Aggelen een grote serie dia's die hij tijdens het afbreken van de bebouwing van het NSF-terrein (later PTDSN-terrein genoemd) zelf geschoten had. Omdat de uitgenodigde deskundige verteller op het allerlaatste moment had moeten afzeggen en Kees van dat enorme terrein ook niet alles weet heeft hij de aanwezige oud-werknemers van de NSF gevraagd om de toelichtingen te geven. Dat ging eigenlijk verwonderlijk goed. Het werd een genoegeelijke vertelavond waarbij de rest van de zaal kon meegenieten van een spontane reünie van oud-Philipsmensen.

Kees van Aggelen had die avond voor nog een andere noviteit gezorgd, namelijk een pauzefilmpje. In de zaal stonden twee TV-toestellen waarop de film vertoond werd die gemaakt is van vooroorlogse Polygoon-journaals. De cassette is al enige tijd bij de boekhandels verkrijgbaar en werd besproken in EP 98/3. Aldus konden de ruim honderd aanwezigen zich in de pauze niet alleen vertreden maar zich ook vrolijk maken om de Grote Gooise Gebeurtenissen uit de jaren twintig en dertig.

AS