

# TERUGBLIK

## Met de trekschuit langs buitenplaatsen aan de Vecht, verslag ledenavond 22 april 1997

Op dinsdagavond 22 april jl. verzorgde de bij de vereniging welbekende heer W.I. Engel een lezing waarbij we als het ware gezeten in een trekschuit enkele buitenplaatsen aan de Vecht aan zouden doen. Het was bijkans vechten om een plekje in De Akker. De heer Engel wist een groot gedeelte van de vereniging te mobiliseren.

Na een inleiding van de voorzitter, waarin hij de heer Engel karakteriseerde als dorpsverteller *par excellence*, ging de trekschuit van start. De reis voerde van Amsterdam naar Utrecht. Ondersteund door fraaie dia's en anekdotes werd het

verhaal verteld van buitenplaatsen, mooie hekken en fraaie theekoepels. Dertig van deze koepels passeerden de revue. Uiteraard werden de verschillende stijlen waarin deze gebouwtjes opgetrokken waren eveneens belicht. Ook de pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk van Abcoude werd onder de aandacht van het gehoor gebracht. De predikanten die hier woonden hadden ook de beschikking over een theekoepel. In het voorbij varen werd ook nog een molentje meegepikt. De heer Engel was die avond bijzonder op dreef! Zijn gehoor nam afscheid van hem met een dankbaar applaus.

WJD



Een foto van de Kerkbrink van de Amsterdamse fotograaf H. Olie, gemaakt rond de eeuwwisseling, zoals deze te zien is op de Internetsite van projectontwikkelaar Wilma. Zie de rubriek "Historisch Nieuws" op p. 136.