

# Romeo...

door Vera Robinson (alias Hans de la Rive Box)

Uit: *Gezinsblad voor de leden van de vereniging voor Veilig Verkeer 'Hilversum'*. Onder redactie van Hans de la Rive Box. 1e jrg., nr. 1, 15 januari 1956.

Plaats der handeling: Groest bij de Langestraat.  
Datum: een woensdagmiddag in juli.

Weinig voetgangers, niet veel brommers en rijielen, tamelijk veel auto's en motorfietsen. Op de beide trottoirs naast de 'hals' van de daar veel te smalle Groest enkele geduldige voetgangers, die willen oversteken. Uit de richting Emma- en Langestraat een stuk of wat auto's die haast hebben en er niet aan denken te stoppen om de wandelaars gelegenheid te geven hun weg te vervolgen.

Voor de fotozaak van de firma Strik staat een vriendelijk oud heertje naar het verkeer te kijken.

Hij ziet in de St. Annastraat twee dreumesen aankomen. Een blond joch van een jaar of zes, toonbeeld van gezondheid en kennelijk juist uit de catacomben van een niet al te zindelijke zandbak gekropen – en aan z'n hand een meisje van hoogstens drie in een rood jurkje, evenals het joch stralend van gezondheid maar om de waarheid te zeggen, te vies om aan te pakken.

Zo komt dat tweetal plotseling op het trottoir van

de Groest terecht. Het joch wijst naar de overkant, terwijl de auto's passeren.

– Wachten hoor, waarschuwt een dikke moeke, anders word je door die krengen overreje...

Het joch klemt de hand van het meisje wat vaster in de zijne, trekt haar met een ruk mee en zonder enige aarzeling stapt hij op het hete asfalt van de Groest, gevolgd door het meisje. Een zware militaire truck die juist uit de Emmastraat is gekomen, stopt met hevig remgeknars.

Dikke moeke en enkele andere omstanders herademen. Ze nemen hun kans waar en steken voor de truck over, terwijl een rijtje auto's op de Groest eveneens stopt. Het oude heertje knikt het joch vriendelijk maar geschrokken toe.

– Voortaan eerst uitkijken, hoor, waarschuwt hij.

Het jongetje kijkt hem bedwaard aan maar geeft geen antwoord.

Waarna het heertje hem over het hoofd aait om vervolgens het meisje vriendelijk in de wang te knijpen.

– Toch ben je een flinke jongen, zegt hij prijzend.

– Om je zusje zo dapper te helpen met oversteken.

Waarop het joch hem een minachtende blik toewerpt en antwoordt: – 't Is me zussie niet, 't is me meisie...



*Groest richting kruispunt Langestraat-Emmastraat. Achter de vrachtwagen links de uitgang van de St. Annastraat. (foto 1964, collectie SAGV)*